

# Etkileşimli Heykel



*Heykel sanatında, teknoloji var ol-dukça, ağırlığını yitirmeyecek tek akım "kinetik sanat" belki de. Orta-yı çıktıgı yıllarda belli bir hareketi yineleyen basit geometrik formlardan oluşan kinetik sanat ürünlerini, son yıllarda, birkaç öncü sanatçının çalışmalarıyla kendisini çevreleyen peyzaja, hatta izleyicilerine tepki veren, daha karmaşık ve daha teknolojik heykellere dönüşüyor. Bu, yeni, "etkileşimli heykel"lerin temel sanatsal anlatımları da, tipki kinetik sanatın ilk örneklerinde olduğu gibi, alternatif malzeme arayışları, heykelin olağan statik yapısını kırma girişimi, esas olarak da, sanatçının kendisini ve toplumu gündelik yaşamda dahi sarıp sarmalayan teknolojiyle iletişim kurma isteğinin izleriyle yüklü. Yapıtlar ister teknolojiyi yükseltiyor, ister mizahi bir anlatımla sorguluyor ol-sun, insanın yaşadığı çevresine olan ilgisinden başlayarak, tüm dünyaya, doğaya ve kent peyzajına yaklaşımı-ni renklendiriyor.*

**H**EM KONU hem malzeme açısından çağdaş teknolojiyle girgin yapıya bürünmüş etkileşimli heykellerin, temel ulusal üretim malzemesi yüksek teknoloji olan, Japonya'dan uzak kalması beklenemezdi. Japonya sokaklarını süsleyen etkileşimli heykellerin altında izmisi olan sanatçılarından biri, Kiyoyuki Kikutake. Sanatçının çalışmaları, M.I.T.'nin popüler bilim dergisi *Technology Review*'un Eylül sayısındaki ilginç bir yazıya konu olmuş. Kikutake'nin heykelleri, neredeyse, "biz buradayız" diye bağışan tasarımlarıyla sokaktaki aceleci Japon insanların dik katını önce kendilerine, oradan da bakın nerelere çekiyor...

Tokyo'nun ünlü alışveriş ve eğlence merkezi Ginza'ya bir-iki kilo-

metre uzaklıkta, Sumida nehri yakınındaki dev bir binanın girişinde, "rasathane" işleri de yüklenen dev, anıtsal bir heykel duruyor. 10 metre yüksekliğinde üç ince granit bacaktan oluşan kaidenin tepesinde "U" şeklinde paslanmaz çelikten bir uzantının uçlarına tutturulmuş, elips biçimli iki palet gözü çarpıyor. "U" biçimli uzantıyla granit kaidenin arasındaki düşük sürtünmeli rulman mekanizması sayesinde, heykel, en zayıf esintide bile, esintinin yönüne göre, ileri-geri hareket etmeye başlıyor. Öğle vaktlerinde, tepedeki paletler güneş ışınlarını hareketli demetler biçiminde meydana ve bina-yasıyor.

Heykel'in hareketlerine göz atarak, rüzgârnın şiddetini kestirmek de olası. Meydanda gizli bir yere yerleştirilmiş elektronik algılayıcı, rüz-

gârin şiddetilarındaki verileri, kaidenin altındaki pompalarla bildiriyor. Kaidenin bacaklarının iç yüzeyindeki borular, bu pompaların gönderdiği suyla besleniyor. Boruların deliklerden püsküren suyun yüksekliği, rüzgâr şiddetinin bir göstergesi oluyor. Kaidenin bacaklarına ayrıca optik algılayıcılar yerleştirilmiş. Birisi kaidenin boşluğunundan geçmeye kalktığında, heykel, bacaklarının arasında hareket eden insanların konumlarına bağlı olarak farklı melodiler çalıyor. Heykel'in bu özelliği, yol üzerindeki ilkokula gidip gelen küçük çocukların düzenli eğlencesi haline gelmiş. Bu ilginç heykel, ünlü heykeltraş Kiyoyuki Kikutake'nin en sevilen ürünlerinden, "İşik Bahçesi". Kikutake, "etkileşimli" sözcüğü bugünkü popülerliğini, kazan-



"Güneş ve Ay"ın tepesindeki "Güneş" rüzgâr şiddetiyle orantılı hızda dönüyor. "Ay"ın dönüşü ise, aşağıdaki kolun çekilmesine bağlı.



"Akıllı Heykel" bir iş merkezinin girişinde duruyor. Bir müşteri banka yönüne yürüse kanat dönüyor, telefon şirketine doğru ilerlerse melodî çalıyor.



"Yıldız Geçidi", bir binanın içindeki ve dışındaki insanların birbirinden haberdar olmasını sağlıyor. Heykelin tepesindeki diskin dönme hızı, binanın içindeki insan trafiğinden etkileniyor.

"Su Dünyası"nın tepesindeki disk rüzgarının yönünü gösteriyor. Çevreden geçen yayaların konumu, suyun fışkırmama biçimini etkiliyor. Birisi bacakların arasından geçerse, heykel zil çalarak tepki veriyor. İşin en ilginç yanı, dünyanın üç diğer uzak kontine benzeri üç heykel dikkildiğinde, heykeller modern aracılığıyla iletişim olarak, birbirlerine de tepki verecekler.



madan önce, 1970'lerden beridir, ağılaymentıcılar, dişli sistemleri ve rulmanlarlarındaki benzersiz bilgi becerisiyle, sanayi kuruluşlarında elektronik kontrol sistemleri üretti. Bir gün, Kikutake, modern yaşamda insanların çevrelerine karşı duyarlıklarını yitiriyor olusuna iyiden iyiye hayıflanmaya başlamış. Böylece, mevcut birikimini kullanarak, sokaktaki insanları çevrelerine "neredeyse zorla" duyarlı kıtan sanat ürünlerini vermeye başlamış.

Kikutake, bugün, Japonya'nın öncü heykeltraşları arasında önde gelen bir yere sahip. Kyoto'daki Ulusal Modern Sanat Müzesi'nin yönetici Tomiyama'ya göre, Kikutake, heykel formlarını yüksek teknoloji ürünü efektlerle birleştirme tarzıyla çok parlak bir sima: "Bugünne kadar hiç kimse heykele böyle

bir yaklaşım getirememiştir." Kikutake'nin iç dünyasını anlamak için, üzerinde çalıştığı sayısız heykeli yakından incelemek gerekiyor. Örneğin, Tokyo Modern Sanat Müzesi'nin önünde duran "Dünya"yı ele alalım. Bu, sıcaklığı duyarlı boyayla



"La Paix"ın pervanesinin rüzgâr etkisiyle bir tur dönüşü, kırmızı diski 30 derece döndürüyor.

kaplanmış paslanmaz çelik heykel, özellikle yaz aylarında, gün doğusundan batımına kadar, önce sarıdan kırmızıya, sonra tekrar sarıya dönüşüyor. Bu heykelin, caddede yürüyen insanlar yükselen sıcaklıkta bunalıp, yüzleri kızarmaya başladıkça kırmızıya, herkes yeniden ferahlayınca da tekrar sarı ten rengine dönüşmesi, gerçekten de izleyiciler üzerinde büyülü bir etki bırakıyor.

Kikutake, bazı çalışmalarında daha ciddi konulara el atmış. "Dünya Kanadı" adlı, düşey ekseni çevresinde dönen kanat biçimli heykeline bir karbon dioksit algılayıcısı yerleştirmiştir. Ortamda karbon dioksit düzeyi belli sınırlar içindeyken, kanat, huzur içinde süzülüyormuş gibi yavaş yavaş hareket ediyor. Yükselen karbon dioksit oranına bağlı olarak, kanadın hare-



Tasarımını bizzat Kikutake'nin yaptığı, bir yaya üst geçidinde duran, rüzgara duyarlı bir heykel. "Şarkı Söylenen Kuş" adındaki bu heykelin durduğu yaya üst geçidi düz değil, dalgalı bir yola sahip. Kikutake bu geçidin çevresinin peyzaj mimarlığını da üstlenmiş ve alanın yan kısımlarını akçaağaçlarla bezemis.

keti, acıyla çırpinan bir kuşun hareketini andırır biçimde yavaş yavaş hızlanıyor. Kikutake'nin hayali, bu heykeli belli başlı trafik akış noktalarından birine yerleştirerek, araç trafiğindeki yoğunlukla hava kirliliğindeki artışın ilişkisini gözler önüne sermekmiş. Ancak, heykeli, çevre araştırmalarıyla ilgilenen bir hükümet kuruluusu satın almış ve lobisine koymuş. Bugün, heykelin çalışma biçimini en iyi biçimde, karbon dioksit algılayıcısına hohlayarak gözmeyecekleri.

Kikutake'nin heykellerinin çoğu, doğrudan doğruya çevresindeki insanlarla etkileşeceğin biçimde tasarlanmıştır. Bir otelin lobisine yerleştirilmiş olan "Dört Mevsim" ayrı ayrı hareket edebilen hilal biçimli bir "Ay" ve bir "Güneş" figüründen oluşuyor. Kızılıtesi algılayıcılarla donatılmış bu heykel, yanından geçenleri selamlar bir edayla hareket

ediyor. Kikutake'nin heykellerinden bazıları da, binanın dışındaki insanlarla içindekiler arasında ilişki kurma amacıyla yapılmış. Kikutake'ye göre, alçak yapılı, küçük evler döneminde, yoldan geçenler, önden geçikleri evin içinde neler olup bittiğini bir biçimde anlayabiliyorlardı. Ancak, günümüzde dev binalar, caddeye bakan koca bir duvar dan farksız ön cephelarıyla, kaldırımdakilerin yakın çevrelerine duyarlı hale gelmelerine yol açıyor. Kikutake'nin, büyük bir kamu binasının önünde duran heykeli "Yıldız Geçi"nde, hareketli iki disk var. Bu disklerin dönme hızları, binanın içindeki kalabalığın miktarını ve hareketliliğini gösteriyor. Bu etki de, yine, binanın içine yerleştirilen çok sayıda kızılıtesi algılayıcı sayesinde sağlanmış.

"Kikutake'nin heykellerinin izleyiciye doğrudan mekanik bir hare-



"Yushin" in üç uzantısı, yanında durduğu binanın önündeki trafiğin yoğunluğuyla orantılı hızda dönüyor.



"Dünya Kanadı"nın dönuş hızı ortamındaki karbon dioksit miktarıyla orantılı.



"Zarif" in üst parçası rüzgar esintisiyle dönerken, alt parça, sadece, bitkilerin çiçeklenme sıcaklığı olan 5 derecede ve güneş ışınlarının şiddetine bağlı olarak bir motor tarafından döndürülüyor.

ketle tepki veriyor oluşu, izleyiciyle sanat türünü arasındaki ilişkiyi yepyeni bir boyuta taşıyor." Bu görüşün sahibi, Japonyalı sanat kuramacı Naoki Takeda, Kikutake'nin meydana yerleştirilen "kamusal" anıtlarında daha da üst düzeye çıktıığını inanıyor." Sokaktaki insanı hedefleyen bu anıtların sıradan insanın ilgisini teknoloji yardımıyla çekebiliyor oluşu büyük bir başarı."

Kikutake'nin bir mühendisten sanatçıya dönüştürken izlediği yol anlatılmaya değer. Tokyo'daki Chuo Üniversitesi'nin Makine Mühendisliği Bölümü'nden 1968 yılında mezun olan Kikutake, bir ofis malzemeleri üretim şirketinin tasarım bölümünde çalışmaya başlamış. Daha sonra da, bir ağaç atölyesindeki sayısal kontrollü üretim araçlarından sorumlu mühendis olarak, elektronik kumanda uzmanı haline gelmiş. Tam olarak ne zaman başla-



**Çocuklar, "Işık Bahçesi" isimli heykelin bacaklarının arasında oynarken, heykel, optik algılayıcıları aracılığıyla, farklı melodiler çalarak çocukların etkileşime giriyor.**



**Bir birahaneının girişine yerleştirilen, "Baküs" adlı bu heykel, müşterilerin yaklaşlığını algıladığında, gösterişli bir şekilde eğilip selam vererek, sıvı ucuya kapının yönünü gösteriyor.**

diği bilinmez ama, Kikutake, bütün zihinsel enerjisini, insanların birbirine ve doğaya duyarsızlığını yıkmayı adamış. Eşi, son 20 yıldır, başka hiçbir konuda konuşmadığını söylüyor. Tüm zamanını etkileşimli heykel tasarımlına adadığı ilk yıllarda, Kikutake, bunlara "heykel" denmesi gerektiğiinden bile şüpheliymiş. Aynı şüphesi, başvurduğu ilk sanat yarışmasının organizatörleri de taşıyormuş. Tasarımını yarışmaya kabul etmekte uzun süre tereddüt etmişlerse de, sonunda birincilik derecesini vermek zorunda kalmışlar. Bu ilk heykel, duvara asılı borulardan oluşan ve yanından geçenlerin yüzüne aniden hava üfleyen bir çalışmamış. Kikutake bir diğer yarışmaya daha katılmış ve bunda da birincilik almış. Aldığı sayısız ödülüden sonra, Japon hükümeti, Kikutake'yi ABD'ye sanat çalışmaları yapmaya göndermeyi kararlaştırmış. 1986'da

Japonya'ya döndüğünde mühendislikten bütünüyle vazgeçip, kendini heykel çalışmalarına adamış. Bu ilk yıllar, eşinin piyano derslerinden kazandığı parayla yaşamak zorunda kalmışlar. Sonra birdenbire siparişler başlamış ve talepler durmaksızın birbirini izlemiş.



**"Dünya" heykelinin yanlarındaki sıcaklık duyarlı boya, bunaltıcı bir yaz günü öğle vaktinde kırmızıya dönüşmüştür.**

Kikutake'nin çevreye duyarlığının en çarpıcı örneklerinden biri, Tokyo'daki büyük bir binanın sahiplerini, binanın önündeki kaldırıtm taşı döşeli giriş alanını Japon akçaağacıyla dolu küçük bir koruluğa dönüştürmeye ikna ediği. Kikutake, ağaçları doğal algılayıcılar, "etkileşimli heykeller" olarak görüyor. Akçaağac, mevsimler boyunca yapraklarının renklerini değiştirip, zamanı geldiğinde dökerek, doğaya tepki veriyor ve insanların ilgisini doğaya çekiyor. Rüzgâra tepki veren heykellerinden birinin çevresini de akçaağaclarla bezeyen Kikutake'nin, peyzaj tasarımlındaki bu yaklaşımı, mekanik dehasıyla çeliyor gibi görünse de, ürününün son halinin izleyici üzerindeki etkisi yine aynı: İnsanların birbiriyle ve doğaıyla etkileşimini pekiştirmek...

Nomile, D., *Teknology Review*, Eylül 1996  
Çeviri: Özgür Kurtuluş

# Ericsson DC 23 ile Faks-Data

DC 23 "Mobile Office" kiti ile cep telefonunuzu, diz üstü bilgisayarınıza bağlayın; en yüksek hızda data iletişimini kurmanın, faks çekmenin, internet'e bağlanmanın, e-mail göndermenin konforunu yaşayın.

Ericsson DC 23 ile ofisiniz  
her zaman, her yerde yanınızda.





ERICSSON

