

DOĞADAN ESİNTİLER

Gülğün AKBABA*
Sinan ERTEN**

DOĞUDAN HEDİYELER: BUHUR VE MÜR



Buhur ağacının katlaşmış suyundan oluşan açık sarı renkteki topaklar.

Doğudan Beytullahim'e gelen bilgilerin beraberlerinde getirdikleri hediye, altından başka buhur ve mür idi. İlk çağlarda çok değerli hediye olarak kabul gören buhur ve mür, yakıldığı zaman saçtığı koku yüzünden, özellikle dini törenlerde kullanılıyor, çoğu zamanda **asil bend, mürrüsafi** gibi reçinelerle



Mür ağacının suyunun kuruyarak kırmızı kahverengi tanecikler halini alması.

de karıştırılıyordu. Buhur ve mür, kalabalık yerlerdeki fena kokuları giderdiği gibi, bu güzel kokunun ruh üzerindeki etkisi de söz konusuyd.

Bu iki madde de bitkisel kökenli olup, buhur **Burseraceae** familyasına ait buhur ağacının katlaşmış (katranlaşmış) olan sıvısıdır. Mür ise, yine aynı bitki familyasının kuruyan ağaç kabuklarının kesilerek sütünün alınması ile elde edilir. Ve hava ile temas eder etmez, çok hızlı bir şekilde küçük kırmızı ya da sarı-kahverengi topaklar oluşur.

Buhur ve mür alkolde çözülebilirler. Bu özellik onların, ilkçağlarda mumyalama sanatında kullanılmalarını sağlamıştır. Ayrıca iltihaplanmalara karşı ilaç olarak da kullanılmaları, onların sadece etrafa hoş bir koku saçmadıklarını, insan sağlığına da hizmet ettiklerini göstermektedir.

AKASYA AĞACINDAKİ ÇAM KOZALAĞI MI?

Fotoğrafta gördüğünüz doğa harikası, bir yaz sabahı ormanda yapılan bir gezinti sırasında çekilmiştir. Kasım ayının bu soğuk günlerinde sizleri sıcak yaz sabahına götürerek soruyoruz! Bu fotoğraf sizlere neyi hatırlatıyor (Cevap: Bu canlı kozalak, kovandan yeni çıkmış arı oğulunun akasya ağacına konmuş şeklidir).

ALLİGATOR

ABD'nin güneyinde geniş bataklık alanlarda yaşayan alligator, oldukça uzun süren çirkin bir ses çıkarır; huysuz ve didişken olması, ayrıca sivri uçlu kocaman dişlere



sahip bulunması onun özelliklerinden birkaçıdır. İnsan etfi ise istihla yiyebileceği gıdalarındandır. Güneş altında sakin ve tembel bir şekilde durmayı çok sever; ama dikkatsiz insanlar bu sakin duruşuna bakıp ona yaklaşırsa ve hayvanda kendine zarar gelebileceği kanısına varırsa, hiç acımadan o insanı ısırır. Bu türün dişileri mayıs ayında çamur ve bitkilerden yapmış oldukları tümsek şeklindeki yuvaya altmış civarında yumurta bırakırlar. Yumurtadan çıkan genç canlılar ise, yine annelerinin hazırladıkları küçük su leğeni içinde, tehlikelerden uzak bir şekilde yaşarlar. Yeterli büyüklüğe gelene kadar kurbağa larvaları, salyangoz ve böceklerle beslenen yavrular, erişkin olduktan sonra ebeveynlerinin izlerinde yürüyerek beslenirler. Bu hayvanların derilerinden yapılan ayakkabı, çanta, kemer ve her türlü moda eşyalar, insanlar tarafından özenle kullanılırken, bu acımasız avlanma, onların neslinin tükenme tehlikesine yol açmıştır. 1967 yılında neslinin hemen hepsi yok olan bu hayvan, daha sonra korunma altına alınmıştır.

**ZİNHİN NEZAKETİ, DÜRÜST VE İNCE
ŞEYLER DÜŞÜNMEKTEDİR.**

**GENELLİKLE GÖRÜNÜŞE ALDANMAMAYI AKIL
ETMEMİZ, HEP KÜÇÜK İŞLERDE OLUR.**

LA ROCHEFOUCAULT