

Emojilerle Bulmaca

Resimle oluşturulmuş yazı karakterine emoji denir.

Yüzyıllardır nesilden nesile anlatılan Nasrettin Hoca fıkraları günlük yaşamımızda kullandığımız pek çok atasözü ve deyimın kaynağı olmuştur. Biz sizin için 5 tanesini seçtik. Önce fıkraları okuyup atasözü ve deyimleri bulun, sonra da tablodan bunları oluşturan emojileri işaretleyin. Atasözü ve deyimleri bulmak için tabloda soldan sağa ve yukarıdan aşağıya doğru boşluk bırakmadan ilerlemeniz gerekiyor. Biz ilk fıkranın deyimini bulduk bile. Şimdi sıra sizde!

Komşusu bir gün Nasrettin Hoca'dan ip istemiş. "Kusura bakma komşu, ipe un serdim, veremeyeceğim." demiş Hoca. Komşusu şaşkınlıkla, "İpe un mu serilirmiş canım? Hiç duymadım öyle şey!" demiş. Hoca sabırsızlıkla yanıtlamış: "Serilir tabii, komşuya vermek istemeyince bal gibi de ipe un serilir."

1



Bir gün, Hoca'nın komşusunun eşeği kaybolmuş. Bütün komşular eşeği aramaya çıkmış. Nasreddin Hoca'ysa türkü söyleyerek dolaşıyormuş. Buna bir anlam veremeyen komşular sormuş: "Hoca, ne yapıyorsun böyle?" "Eşek arıyorum." diye yanıtlamış Hoca. "İyi ama eşek böyle türkü söyleyerek aranır mı hiç?" demiş komşular. "Aranır tabii, el elin eşeğini türkü çağırarak arar!"

2



Bir kış günü Nasreddin Hoca evinde uyurken dışarıda bir gürültü kopmuş. Yorganını sırtına alıp sokağa koşan Hoca, ne olduğunu anlamaya çalışırken kalabalıkta birisi yorganı çekip almış. Sonra da bir anda herkes ortadan kaybolmuş. Hocayı merakla bekleyen hanımı: "Ne olmuş Hoca, öğrendin mi?" demiş. Hoca başını sallayıp yanıtlamış. "Sorma hanım, mesele bizim yorganmış. Yorgan gitti, kavgı bitti..."

3



Nasrettin Hoca pazara gitmek için hazırlanırken çocuklar çevresine toplanmış ve hep bir ağızdan düdük istemişler.

"Hoca bana düdük al, tamam mı?"

"Bana da alır mısın?"

"Ben de düdük istiyorum."

O sırada çocuklardan biri Hoca'ya para uzatmış ve arkadaşları gibi düdük istemiş. Akşam pazardan dönen Hoca, kendisinden düdük isteyen çocukların yanına gelmiş ve sadece para veren çocuğa düdüğünü vermiş. Diğer çocuklar sormuş:

"Bizim düdüklerimiz nerede?"

"Ne yapalım." demiş Hoca. "Parayı veren düdüğü çalar."



Bir gün yemeğe davet edilen Nasrettin Hoca, her gün giydiği ve çok da gösterişli olmayan giysileriyle davet yerine gitmiş. Ancak gittiğinde bütün davetlilerin en gösterişli giysileriyle geldiğini görmüş. Üstüne üstlük yemek sırasında kimse de Hoca'yı tanıyıp ikramda bulunmamış. Hoca evine koşmuş, işlemeli kürkünü giyip tekrar davet yerine dönmüş. Bu kez ev sahipleri Hoca'yı en rahat yere oturtup en güzel yemekleri ikram etmiş. Herkes yemeğe başlamasını beklerken Hoca kürkünü yemeğe bandırıp şöyle demiş:

"Ye kürküm ye! Bu ikram benim için değil, senin içinmiş."

