

# TÜBİTAK POPÜLER BİLİM YAYINLARI KERVANI YOLDA

Yayınlarımızın özellikle Doğu illerine ulaşmasındaki zorluk bizi uzun süredir rahatsız ediyordu. En güzel kitapları çevirip, basıyoruz, en güzel dergileri çıkarıyoruz, bu yayınları en uygun fiyatlarla satışa sunuyoruz, deneyimli bir dağıtıcımız da var. Fakat gel gör ki, sadece Doğu illerimizde değil, birkaç büyük şehrin dışında okurlarımız yayınlarımıza ulaşmakta zorlanıyorlar. Bu sıkıntıyı bir ölçüde de olsa hafifletmek için çok yakında İnternet'le sipariş yöntemini de başlatıyoruz. Ama kitapları, dergileri alıp, keyifle karıştırmanın, evirip çevirmenin, sonra da elinden bırakmadığını satın almanın keyfi yok mu! Onu yaşamak lâzım. O da ancak kitapçılarda mümkün olan bir şey. Sonunda dağ yürümezse minibüs yürür, okur gelmezse biz gideriz deyip, bir minibüs aldık ve kitapları doldurup yola düştük. Nasıl bir yol-yordam izlememiz gerektiğini de tam olarak kestiremiyorduk. İlk olarak Kırıkkale'nin Fen-Edebiyat Fakültesi kantininde öğrencilerle buluştuk ve birkaç saat sonra başımıza nasıl bir iş açtığımızı çok iyi kavramıştık. Öğrencisiyle, hocasıyla cıvı cıvı bir



topluluk etrafımızı sarmıştı ve bir yandan kitap, bir yandan fiş, bir yandan para üstü, bir yandan lâf yetiştirmeye çalışıyorduk. Niye Sosyolojinin Öyküsü kitabımız yoktu? Kimya'nın Öyküsü vardı pekâlâ. Şu kitap ne anlatıyordu? Müzikle ilgili kitabımız var mıydı? Niye hep fizik-kimya kitapları vardı? Kaç gün ordaydık? Karanlık çökünce Kırşehir yoluna düştük. Kayseri, Maraş, Adıyaman derken kendimizi Urfa'da bulduk. Her yerde sergimiz arıkovanına dönüyordu. Ekip kendisine 1 gün

istirahat verdi. Maraş artık geride kaldığı için dondurmanın anısıyla yaşadık ve onu künefe ile telâfiye çalıştık. Bu suretle önümüzdeki günler için enerji de depolamış olduk. Gaziantep ve Adana gene kızılca kıyametti. Çukurova Fen-Edebiyat'ta bir ara kendimizi Mahmutpaşa'da sandık, çünkü kitaplar kapışılıyor ve neredeyse tutanın elinde kalıyordu. Niğde ve Nevşehir üzerinden dönerken yeni gezimizin planlarını yapıyorduk. Nevşehir yakınlarındaki bir köydeki anımızı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Kendi beyanına göre 2 yaşındaki, ama yürüyüşüne, konuşmasına bakarsanız en az 4 yaşındaki Muhammed'e bir Bilim-Çocuk dergisi hediye etmiştik. Dergiyi göğsüne bastırarak ve yan gözlerle etrafını kollayarak usul usul evine doğru yürüdü ve avludan içeri adımını atar atmaz bir sevinç çığlığı bastı ki, duyulacak şeydi. Anlaşılan, dergiyi kendinden büyüklere kaptırmak korkusuyla çok temkinli davranmıştı. Bir dahaki gezilerde köylere daha fazla girme kararı aldık. Adı geçen bütün Üniversitelerimize ve uğradığımız liselerimize misafirperverlikleri için teşekkür ediyoruz. Mayısın ikinci yarısında yandaki haritada belirtilen güzergâh üzerinde olacağız. Kitap dostlarıyla buluşmak üzere.

Tübitak Popüler Bilim Yayınları



## Kervan'ın Yeni Programı

17 Mayıs 2001 Malatya  
18 Mayıs 2001 Elazığ  
19 Mayıs 2001 Diyarbakır  
21 Mayıs 2001 Mardin

22 Mayıs 2001 Batman  
23 Mayıs 2001 Siirt  
24 Mayıs 2001 Van  
25 Mayıs 2001 Hakkâri  
28 Mayıs 2001 Diyarbakır  
30 Mayıs 2001 Sivas