

neden yıkıldığını soran birine şu cevabı verir :

"Çok güzel konuşular, fakat bilgisizdiler!"

Dil ile her şey yapılabildiği gibi herşeyde yıkılabilir. İyi bir konuşma karşı tarafa olumlu bir şey verebilen, onu olumlu yola yönetebilen ve düşündürebilen bir konuşmadır.

İyi konuşabilmenin birinci şartı, insanın söyleyeceği, söylemek istediği, yetkiyle söylemek kudretine sahip olduğu bir şeyi olmasıdır. Sırf konuşmak için konuşmak, yemek yemek için yemek yemekten daha tehlikelidir.

III. Dinlemek :

İyi bir konuşma yapabilmenin ikinci önemli şartı dinlemektir. Dinlemek sabır işidir, insanı çok yorar, bazan bir parça şeker alabilmek için bir kilo keçi boynuzu yemeğe benzer, fakat bu

zahmete katlanılmazsa, hiç bir zaman hakikat öğrenilemez ve hakiki verilere dayanmadan yapılacak bir konuşmanın da hiç bir kıymeti yoktur.

Dinlemek demek bir şey öğrenmek, fakat aynı zamanda konuşan adama kıymet vermek, onu saymak, adam yerine koymak demektir. İyi dinlemek, iyi konuşmak için lüzumlu olmasına rağmen, ondan daha güçtür, çünkü enteresan olmayan, bizi ilgilendirmeyen iyi anlayamadığımız bir konuşmayı dinlemek mecburiyeti beynimizi zorlar, beyinin içinde kısa devreler meydana gelmesine sebep olur, sonuç dinler gibi görünmemize rağmen dalga geçmemizdir. Tabii bu andan itibaren de konuşanla aramızdaki bağlantı ortadan kalkmış, araya kilometrelerce uzun mesafeler, setler çekilmiştir.

- *Hiç kimse kışlardan kendine düşen payı almadıkça akıllanamaz.*

H. W. ANDEN

- *Siz çocuklardan başka birşey değilsiniz.*

(Mısır Rahibi Solon'a böyle diyordu.)

- *Biraz birşey bilmek tehlikelidir. Ya derinlerden iç, ya da bilgeliğin tadını tatmağa kalkma, çünkü sığ sular beyni zehirler, bol sular insanı temizler.*

*Verdiğimiz hükümler saatlarımız gibidir, hiç biri ötekine tam benze-
mez, fakat herkes kendisinininkine inanır.*

*İyi huylar sağ duyu ile beraber olmalıdır. Yanılmak insanidir, affetmek
de kutsal.*

*Akıllandıkça babalarımızın birer çılgın olduğuna inanırız. Bizden daha
akıllı olan oğullarımız da bizden öyle düşüneceklerdir.*

*Kelimeler yapraklara benzer, onların bol olduğu yerde altlarında mâna
meyveleri nadirdir.*

*Yeninin denendiği yerde birinci olma, eskinin atıldığı yerde de
sonuncu.*

Alexander POPE