

Gıda Günlüğü

Ziraat Yük. Müh. Gülgün AKBABA

BİZİ ALDATANLAR SÖZÜMÜZ SİZE

Hey insanoğlu... Yalvaçların, filozofların, bu kara günü mü öğütlediler sana? Aç, oku onların dediklerini; hangisi bu yaptığını buyurdu insana? Bir gök-ler ülkesiydi kurdıkları onların da. İnsanlığa hürlüğü, yiğitliği öğütledilerdi. Işıklarla dolacaktı yeryüzü; hak olacaktı, eşitlik olacaktı. Yalan kalkacaktı zamandan... O, bin yıllar, onbin yıllar sürmüş olan yalan... İnsanoğlu aldatılmayacaktı artık. Gerçek, doğru, birlik, sevgi, dirlik düzenlik olacaktı dünyada... Bu ilkeleri, hangi etkiyle bir solukta yok edersin? O hak, iyilik, güzellik ilkelerini?... En büyük yalanı sen dedin bize... Yalnız dün, bugünü değil, yarınımıza da kıydın acımadan... Bak açtığın kanlı yol uzayıp gidiyor önümüzde... Gün günden nasıl çoğalıyor; gün günden yaman aldatıyorlar insanoçkları. Hâlâ hak diyorlar, kardeşlik diyorlar, mutluluk diyorlar, bolluk diyorlar; bilim, bilgelik, teknik diyorlar. Kim var bilime, bilgiye karşı olan?... Bilmek, kafamızın ışığı bizim, bilgelik yiğitliğimiz, insanlığımız...

Selahattin BATU
Varlık Sayı 637

Konumuz, her zaman olduğu gibi gıda. Ancak, esasa geçmeden önce yaptıkları ile yalanları ile aldatmaları ile bizlerin hayatıyla oynayan, yalnız bugünün değil geleceğin filizlerini de yok etmek isteyenlere seslenmek istiyorum. Unutmayın diyorum onlara; unutmayın karşınızda bizler varız; karşınızda devletimiz var.

Sevgili Okuyucularım,

Konumuz gıda maddeleri. Bilindiği gibi gıda maddelerinin kontrolünü yapan bir mekanizma var ve bu mekanizma, her şeyden önce halk sağlığı açısından önemli. Yiyecek ve içeceklerimizde bulunabilen sağlığa zararlı maddelerin araştırılması, bu kontrolün ilk amacı. Sağlık yanında tüketicinin korunması, yani halkın aldatılmasının önlenmesi, amacın ikinci boyutu. Gıda maddelerinin kontrolü yapılarak, tüketici, dolaysız korunmuş olmakta. Amacın üçüncü boyutu, millî ekonomimiz açısından önemli. Eğer bu kontrol gerçekleşmezse, başına buyruk kişilerin çıkaracakları kusurlu, bozuk ürünler, millî ekonomimizi kayıplara uğratacaktır. Amacın dördüncü boyutu, ihracat açısından önemli. Ülkemizin dünya standartlarına uygun kalitede üretim yapması ve bunu sürdürmesi gerekmektedir. Tabiidir ki, bu durum, kalite kontrol tekniklerini bilmek ve bu tekniklerden yararlanmakla gerçekleşir.

Bu durumlar karşısında konuyla ilgili bir takım yasal düzenlemeler söz konusudur. Kanun, tüzük, yönetmelik gibi çeşitli mevzuata, çok iyi düzenlenmiş bir teşkilâta, yetiştirilmiş personele gereksinim vardır. Ancak bütün bunların yanında, tüketicinin bilinçlenmesi de gerekmektedir. Beslenme sorunlarını inceleyecek olursak, halkın bu konuda yeterli bilince sahip olmadığını görürüz. Evet, beslenme konusundaki bilgiler, günden güne gelişme gösteriyor. Ne var ki, bu bilgiler, halka intikal ederken sekteye uğruyor. Kötü gelenek ve görenekler, gerçek olmayan inanışlar, birçok gıda maddesinin tüketimine engel olurken, modern insanımız da, düzenli beslenme alışkanlığını kaybetmiş durumda. Gıdaları beslenme değerine göre değil de lezzet, koku, renk gibi özelliklerine bakarak değerlendiriyorlar. Dolayısıyla düzensiz beslenme alışkanlığı meydana geliyor. Bu arada ekonomik nedenler, nüfusun çoğalmasıyla artan işsizlik, fakirlik, insanları, lüzumlu gıdaları satın almaktan yoksun bırakıyor. Bu durumda, bu aydan başlamak üzere, tüketicinin bilinçlendirilmesi konusunda mesajlar aktaracağım. Bu konuda ilk mesajı, Sn.Prof.Dr. Refet SEÇKİN'den aldım. Sn. SEÇKİN, gıdalarımız ve kontrolü konusunda şu önerilerde bulundu:

İnsan sağlığı ve hastalıklar, daima ekolojik koşulların etkisi altında bulunmaktadır. Gıda da, insan sağlığı ile ilişki halindedir ve toplumun sağlığı da yasalara göre bir devlet görevidir.

Gıda üretiminde bulunan insanların her şeyden önce, topluma karşı bir sorumluluk duygusu taşımaları gerekmektedir ve bu duyguyu, yüreklerine, kafalarına işlemelidirler. Çağımızda gıda üreticileri serbest piyasa koşullarında, rekabet esasına göre üretim yaparken, diğer taraftan dış pazarlara açılma zorunluluğuna sahiptirler. Bu durumda ürettikleri mamülün kalite ve fiyatını daima göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Bunun için de üretim birimleri içerisinde oto-kontrol ünitesinin görev başında olması, çağın getirdiği bir zorunluluktur. Bu oto-kontrol ünitesinde, gıda kontrol uzmanları, hammaddeden başlayarak üretimin bütün kademelerinde, inceleyerek, denetleyerek mamül maddenin en kaliteli şekilde ve hijyenik koşullarda üretimini sağlamalıdır. Bu oto-kontrol ünitelerinde çalışan uzmanların, ücretlerini devletten almaları, yani devlete bağlı çalışmaları, olayın işlerliğini güvence altına alır. Bizim ülkemizde bazı modern gıda sanayilerinde oto-kontrol üniteleri bulunmaktadır. Bu esnada tüketicilerin de kalite konusunda bilinçli olması ve fiyat hareketlerine karşı örgütlenmeleri, faydalı mütalâa edilmektedir. Tüketici, eğer kalite konusunda bilgi sahibi olmaz ise, piyasadan kaliteli malı seçemeyecektir. Oysa tüketici, kaliteli üründen anlar ve o ürünlere rağbet gösterirse, kalitesiz üretim yapan gıda üreticileri, iş göremeyecek ve işletmelerini, fabrikalarını vs. kapatmak durumunda kalacaklardır. Bu durum, sadece gıda sanayii için değil, diğer tüm dallar için geçerlidir. Bir de fiyat yükselmelerine karşı tüketici örgütlenirse, kaliteli malı hakettiği fiyatta alma şansına sahip olur.