

Hayatın Sırları

Bitkilerde fotosentezin sırları artık çözülmek üzere. Bilim adamları, ışpanak üzerinde yapılan uzun araştırmalar sonucu, bitkide fotosentezi gerçekleştiren bir enzimin yapısını, üstelik de tıç boyutlu olarak ortaya çıkarmayı başardı.

Yeryüzündeki oksijenin büyük bölümünü bitkiler üretiyor. Bitkinin yapısında güneş ışınlarının yardımıyla oluşan kimyasal reaksiyon sonucu ortaya çıkan oksijen, dünyayı yaşamır kılıyor. Bu kimyasal reaksiyonun adı fotosentez. Fotosentez, aktif bir enzim olan PS2 adlı proteinin bünyesinde meydana geliyor. Araştırmaların ilk adımı, bu proteinin bünyesinde suyun rol yaptığı kimyasal etkileşimi ortaya çıkarmak. Eldeki teknikler (kristalografi, manyetik nükleer rezonans vs.) bugüne kadar bu konuda ayrıntılı araştırma yapmaya izin vermedi.

Fransa Bilimsel Araştırmalar Ulusal Merkezi'nden hücre ve molekül biyolojisi uzmanı iki bilim adamı, fotosentezin meydana geldiği protein yapısını ayrıntılı incelemeyi başardılar. İnceleme, birkiletin oksijen üretmesini sağlayan proteinin yapısındaki klorofil, manganez, demir, aminoasitler ve hisi iddinin karşılıklı etkileşimine ilişkin yeni bilgiler sağladı.

Araştırma, Grenoble'daki Max Planck Enstitüsü laboratuvarlarında gerçekleştirildi. İspanaktan alınmış

Fotoceve'la birlikte sürdürüyor. Hedef, canlı hücre yapısında tahribata uğramış DNA'ların onarımını gerçekleştiren enzimin incelemesi.

"Fosil DNA"!



Araştırmacılar geçen yıl, Amerika Birleşik Devletleri'nin Utah eyaletindeki bir kömür madeninin derinliklerinde, 80 milyon yıllık ve bir dinozoa ait olduğu tahmin edilen kemik parçaları buldu. Bölgede sıkça rastlanan bu tür fosillerin, kaburga ile el ya da ayak kemiklerinden birinin parçaları olduğu belirtildi; ancak bir dinozo ya da bir tür kertenkeleye ait olup olmadığı henüz tam olarak bilinmiyor.

Bilim adamları, bu kemik parçalarından bir DNA parçası türetmemeyi başardılar. Bir grup paleo-genetiklerin çalışmalarının sonucu ortaya çıkan DNA kesimaltinde sadece 174 baz çifti bulunuyor. Bu kesimalt, kemigin ait olduğu canlinin hücre yapısını ne ölçüde yansıttığı tartışmalı. Çünkü, hücre yapısındaki DNA'lardan her birinin 100 000 dolayında gen ve milyarlarca kimyasal doku zincirinden oluştuğu biliniyor. Dolayısıyla bilim adamları henüz, nesli tükenmiş bir canlinin hücre yapısını ortaya çıkarmaktan uzaklar. Şu anda temel hedef, bu tür bir fosil DNA kesimaltinden alınacak bir genin, canlı hücreye aşalanması. Bilim adamları bu yolla, nakıl yapılan canlinin, nesli tükenmiş canlinan bazı özelliklerini hayatı taşıyacığını inanıyorlar.

Doğal olarak, bu tür bir gelişmenin ortaya çıkaracağı etik sorunlar bir başka tartışma konusu.

Ustalar da Yanılır!

Isaac Newton'un 13 Aralık 1679 günü meslektaşları Robert Hooke'a yazdığı bir mektuptaki şema, uzun yıllar, ünlü bilim adının (bir merkez kuvvetin çekim alımı) konusundaki hesaplarının yetersiz ya da yanlış olduğu sanısını uyandırmıştı.

Newton şemada, sürekli bir merkezi kuvvetin yörunge dinamikini açıklamaya çalışırken, yörunge çizimini yarı bırakmış. Şemanın 1929 yılında yayımlanmasından günümüze kadar bilim çevreleri, dahilerin de bazen yanalabileceğini düşünmüştür. Ta ki, Kaliforniya Üniversitesi'nden Fizikçi Michael Na-

uenberg bu "hata" üzerine düşünmeye başlayıcaya kadar. Nauenberg, Newton'un bu konudaki bütün çalışmaları taradı ve bilgilerinin eksik ya da yanlış olmadığı kansına vardı. Bununla da yetinmeyeip bu alandaki bütün çalışmalar ve şemaları bilsigaya yüklendi. Vanlan sonuç basıldı. Şemadaki çizim eksikliği büyük olasılıkla bir anlık dalgınlıkta kaynaklandı.

Newton'un prensiplerinde, yörunge çizimini yardımına bırakmasını gerektirecek bir bilgi eksikliği yoktu. Olsa olsa, ünlü bilim adamı, yeni bir bilgiye ulaşmanın keyif ve heyecanıyla çizimi tamamlamayı unuttu.

"Körfez Sendromu"



Körfez Savaşı'nın kara harekâti bölümünde katılan Amerikan askerlerinden bazılarında, bir süredir ciddi sağlık sorunları görülmeyecek. 1992 yılından 1994 yılı sonuna kadar toplam 12 774 asker, sürekli yorgunluk, eklem ağrısı, zayıflama, solunum yetmezliği, uyuksuzluk, baş ağrısı ve öksürük gibi şikayetlerle sağlık kuruluşlarına başvurdu.

Bir grup Amerikalı bilim adamı, Irak'ta o dönemde, içme suyuna zehirli gaz üretiminde kullanılan brom kanıtılmış olabileceğiğini düşünüyor. Bir başka grub bilim adamlarına göre ise, sorun mikrobik. Çünkü, hayatı bulunan askerlerden %78'inin eşi, savaş öncesi doğmuş çocukların %25'i ve savaş sonrası dünyaya gelenlerden de %65'i aynı sorunlardan şikayetçi. Sendromun toplumsal boyutları ise henüz bilinmiyor!

"Yerin Dibine Girmek" Bile Çare Değil!

Dünya küçük! Bilim ve teknoloji ise O'nu küçültmeye devam ediyor. Yerkürenin en az bilinen bir bölgesinde kayboldan, insanlığın size ulaşamayacağı en



ücre köşede yapıyalnız kalsanz bile, artık kaybolmuş sayılmasınız. Yeter ki yanınızda bir küçük verici olsun: çeşitli frekanslarda imdat sinyalleri yayan bir tür küçük radyo vericisi...

Isabelle Autissier'in bu tür bir verici ile, dünyannın pek az bilinen ücre bir köşesinde kaybolmasına izin verildi. Bölge, özellikle kurtarma ekiplerinden gizli tutuldu. Isabelle'in yer, Sarsat adı verilen vericinin yediği sinyaller sayesinde bir süre sonra respit edildi. Sarsat'ın sinyalleri, alçak yöringedeki bazı uydular ve bölgeden geçen uçaklar tarafından kaydedildi. Uzun mesafe yüzücü Guy Delage ise, Atlantik yüzerek geçme denemesi sırasında, Argos adı verilen bu tür bir "konuyu melegin" yani vericinin yardımını aldı. Bir keresinde, Delage'ın okyanusun ortasında bulunduğu nokta, Argos'un yediği sinyaller aracılığıyla 200-300 metre hata payı ile respit edildi.

Ancak, siz siz olun, yine de çok uzkaklara gitmeyin. Çünkü Argos ya da Sarsat'ın besleyen pillerin sadece iki günlük ömrü var.

Tarihi Kenetlenme

Amerikan Uzay Mekiği Discovery, Haziran ayında gerçekleşecek tarihi kenetlenmenin provası yaptı.

Discovery, Şubat ayının ilk haftasında, yöringedeki Rus Uzay İstasyonu MIR'e 10 metre kadar yaklaştı. Bir uzay mekiğini içeren ilk kadın astronotun kumandasındaki Discovery'nin mürettebatı, bir uzay yürüyüşü gerçekleştirdi ve ayrıca Spartan adlı bir uyduya 40 saatliğine yöringeye biraktı ve geri aldı. Discovery, 11 Şubat günü Florida'daki üssé indi.

Amerikan Uzay Mekiği Atlantis, Haziran ayı için planlanan uçuşa sırasında, uzun süredir yöringedeki bulunan Rus Uzay İstasyonu MIR'e kapatıldı ve uzay çalışmalarının sürecinde tarihi bir buluşmayı gerçekleştirecek.

Kaynaklar
Science et Vie, Şubat 1995
Agence France Presse

