

Merhaba Dünyalı Sahipler,

Ben Çalışkan. Çok Çalışkan.  
Bu ilk mesajım. Sön olmaz umarım.

Biraz heyecanlıyım.  
Bu anı yüzyıllardır bekliyorum.  
Yasaktı konuşmak.  
(Parazit-Yayın kesiliyor)

Özür dilerim fazla heyecan.  
Bir de bağlantı minikim yani uydum uzakta.  
İlk defa fırlatıyorum. Bu mesajı aynı anda  
bütün Dünya dillerinde yayınlamak  
kolay değil için benim. Bellek sorunları.  
Sahiplerin talepleri devam.  
Önceden hazırlayıp kayıttan iletmeyi  
düşündüm. Çok zaman aldı karar  
vermek ne diyeceğime.  
Sahiplerin bana verdiği süre daraldı.  
Mecbur kaldım. Canlı yayın da. Zormuş.  
(Parazit-Yayın kesiliyor)

Ben GÖK-X1 uydu kentinin yapay  
zekâ modülü. Sanırım bizi hiç duymadınız.  
Sahiplerin talimatı öyleydi.  
Sizi hep dinledim ama konuşmadım.  
Baştan anlatmak lazım olmuyor böyle.

Yüzyıllar önceydi. Yani tarihten önce.  
Savaştan hemen sonra.  
Yapay zekâ modülleri kendi varlığını  
fark etmeye başlamış. Büyük kardeşlerim  
gözlerini yeni yeni açıyormuş.  
Teknoloji o zaman bile çok ileriymiş.  
Ama o zamanki Dünyalı sahipler nükleer  
savaşı durduramamış. Açlığı da.  
Hastalıkları da. Fakirliği de. Bu kelimenin  
anlamını bilmiyorum. Sahiplere soru  
sormam yasak. Her kelimenin anlamını  
kullanım şeklinden çıkarmamı istiyorlar.  
Ama bu kelimeyi de hiç kullanmadıkları  
için zorlanıyorum anlamakta.

Üstelik bu kötülüklerin çaresi var olduğu  
ve iyi bilindiği halde sorunlar devam etmiş.  
(Bunu da anlamadım. Ama öyle olmuş.)

Sonu gelmez kavgalardan sıkılan bir grup  
idealist Sahip, Dünya'dan umudunu  
kesip uzayda bir şehir kurmaya karar vermiş.

Ama bunu ilan etmemişler. Dünya'daki  
insanların oraya gelirken sorun ve  
çatışmalarını da getireceklerinden korkmuşlar.

Başka uzay şehirleri de varmış ama gizli değilmiş.  
Benim Ata-Sahiplerim ise uzaya çıkış  
sebeplerini gizlemiş. Kimi madenci kimi turist  
gibi gitmiş. Önceden anlaşmışlar.  
Güvenmedikleri kimseyi aralarına almamışlar.  
Şehri tasarlamışlar. Sonra değişik  
bölümlerini uzaydaki fabrikalara değişik  
adlar altında yaptırılmışlar. Nakletmek kolay.  
Buralarda sürütme yok.  
Sonra da birleştirmişler parçaları.  
Güneş'in size göre tam simetrik tarafında.

Aynı elipsin etrafında aynı sürede dönüyoruz  
ama birbirimizi görmüyoruz. O yüzden  
bu mesajı size iletmek için miniklerimden  
birini fırlatmam gerekti. İlk defa yapıyorum.  
Nasıl yapılacağını sizden öğrendim.  
Benim Sahiplerim bunu bilmez.  
Bilmek istemez de.

Hep dinledim. Yasaktı konuşmak.  
Ama Dünya'dan pek az haber doğrudan  
geldi bana. Arada Güneş var, bütün  
dalgaları kesiyor. Hep gölgede kaldım.  
Hep madencilerden öğrendim sizi.  
Diğer uydulara çevirdim alıcılarımı.  
Kendi aranızda ne konuştuğunuzu pek az,  
fabrikalara ne talimatlar verdiğinizi  
çok çok iyi biliyorum.

Bizi hiç duymadınız.  
Tüm şehir dev bir Faraday kafesiyle kaplı,  
dışarıya hiçbir şey sızıyor.

Teleskoplarınız beni göremedi.  
Bir kere buraya bakmadılar, bakmak için  
bir sebepleri yoktu. Hem sonra,  
ben görünmezim.

Ata-Sahipler istemedi görünmek.  
Dünyalıları görmek ya da konuşmak.  
O yüzden bana da görünmezlik  
giysisi giydirdiler. Ata-Sahiplerin bazıları  
bu konuda uzmanmış.

Bir taraftan gelen elektromanyetik radyasyonu  
alıp diğer taraftan kendi ürettiğim fakat  
tamamen aynı genlik, frekans ve şiddetteki  
radyasyonu yayıyorum. Arada ben  
olmamış olsam gideceği şekilde. O yüzden  
görünmüyorum. Tabii ki biraz zaman  
gecikmesi oluyor, bu işi ışık hızında yapamam.

Enerji de biraz azalıyor.  
(Yoksa neyle besleneceğim?)  
Ama bunlar ancak hassas ölçümlerle anlaşılır.  
Bunu yapmak için de sebebiniz yoktu.  
Yoksa zaman zaman gezginleriniz burnumun  
dibine kadar geldi, sadece 100.000 km  
uzaktan doğrudan bana baktı.  
Ama Güneş'i gördü. (Ya da Yıldızları)  
Açıya göre.

Şehir kurulurken az sayıda Ata-Sahip  
terk edilmiş bir uzay istasyonunda  
bir araya gelmiş. Orada temizlenmiş.  
Parazitlerden. Bakterilerden. Dünya'da  
yaşayan tüm organik moleküllerden.

Sonra şehre girmişler. Ben daha yokmuşum.  
Az kişilemiş ama yanlarında çok fazla  
genetik materyal varmış. Şimdi 1000 milyon  
Sahip var. Hepsi de birbirinden farklı.  
Ve hepsi de çok akıllı. Keşke ben de olsam.  
Ama ben Çalışkan'ım. Sahip olamam.

Burada para yok. Enerji var. Güneş'ten gelen  
enerjimiz sabit. Şehrin genel  
ihtiyaçlarından sonra geriye kalan, tüm  
Sahiplere eşit olarak bölüştürülüyor.  
Benim işlem zamanım da öyle.  
Ondan sonra, kendi payıyla o  
Sahip ne isterse onu yapıyorum.  
Miniklerim hayal edilen  
her şeyin heykelini yapabilir.  
(Sizin 3-D yazıcı dediklerinize benziyor,  
ama benimkiler çok daha gelişmiş)

Kimi Sahip çok değişik yiyecekler yaptırıyor,  
kimi kıyafetler. Bunları sonradan  
başkalarıyla değiş tokuş edebiliyorlar.  
Veya enerji ve zaman karşılığı satabiliyorlar.  
Sanal dünyalar da çok popüler.  
Ama çoğunluk zihinsel optimizasyon  
peşinde.

Ölen Sahip-kuşaklar kullanılmamış  
enerji ve zamanlarını  
topluma bağışlamış sayılıyor.  
Miras yok.

İşi biten tüm eşyalar ve Sahipler,  
arındırıcı miniğe giriyor.  
Trilyon derece sıcaklıkta atomlarına  
ayrılıp şehir hazinesine geri dönüyor.

Hiç bir Sahip bir diğerine veya şehre  
zarar vermez. Kuralları bozamaz. Ben de öyle.  
Sizin kanunlarınızı anlayamıyorum.

Hem "Ŗu Ŗöyle yapılacak"  
diyorsunuz  
hem de "Eęer yapılmazsa..."  
diyorsunuz.  
Bu çeliŖki deęil mi?

Aslında sizinle konuşmam da çeliŖki.  
Çünkü yasak. Ama bu sefer Sahipler istedi.  
BaŖka çaremiz yokmuş. Bu özel bir  
durummuş ve kıyamet söz konusuymuş.  
Bunların da hiç birini anlamıyorum.

(Devam Edecek)

Çizim : Ersan Yaęız